

# Plaveiers

Woorden en muziek van René De Clercq

*mf.*

Allegro Moderato  
♩<sup>♭</sup> 2/4

Straatplaveiers, Marktvermeiers, Stappend, Stampend,  
Die door dorpen, heen-ge-worpen, ligt uw weg van

een voor een, leest uw deuren dreigend dreunen, klaarlijt ij-der valr op heen.  
 Stad tot stad, On-der boom-en, Over stroom-en, Voert ge-vleu-geld paarden red.

En- we kam-pers, dwaait uw stampers, Die de grond u na-ver-ducht; Gleet uw ban-den  
 Gij gaat knag-laam, But ver-draag-zaam, Over uw ver-we-zen werk, Die u moed kost,





Om de lan-den, Daar gij steeds in o-phen luidt.  
Zweet en bloed kost niet den't bou-wen van een kerk.

Hoog en ar-men, mach-tige ar-men, Gij die be-an-breekt om wet brood. Hoog en hoof-den,

Af-ge-hoof-den, die hier ligt al-leen is groot!

(1 of 2 bl.)

12/17