

Het Lied van den Boer

Tekst en muziek: René De Clercq
Vier stemmenzetting: Hugo De Backer



1. Ik kreeg van mijn ouders, van ieder mijn part; Van vader mijn schou- ders, van
2. Bij d'ei- gen- sten pach- ter, eerst koei- er, dan knecht; Mijn klak- ke van ach- ter, mijn
3. Ik zout en ik zaai- e, ik eg en ik ploeg; Ik mest en ik maai- e, ik
4. En heb- ben de zei- sens ge- zin- de- re- zint; De mal- len- de mei- sens de



moe- der mijn hart. Ik vocht om mijn stui- ten met zus- ster en broer. Ik
hoofd im- mer recht; Zoo dien 'k om mijn dui- ten, en teer op mijn toer: Ik
zweet en ik zwoeg; Ik klets op de klui- ten en glets in de moer: Ik
7 wa- gens ge- pint; Dan zit ik te flui- ten van bo- ven op 't voer: Ik



ben van den bui- ten, Ik ben van den boer.
ben van den bui- ten, Ik ben van den boer.
ben van den bui- ten, Ik ben van den boer. (p i a n o)
ben van den bui- ten, Ik ben van den boer.

10

Sopraan
Alt

Ik ben van den bui- ten, ik
ik ben van den bui- ten, ik

Tenor
Bas

13

ben van den boer!
ben, ik ben van den boer, ik ben van den boer!