



V. C. 13 (187) 16

# In Sneeuw.

Het boek der bijbel  
n<sup>o</sup> 35 Christus bloes

*Allegretto con grazia.*

Sneeuwlokjes zij-ger rus-tig, ne-der op de da-ker  
 of de twij-ger ma-ken ha-ken en slom me-der  
*mf. hoort.* Ik gizen geem heel ver te vae-te wist ik mijn de-ke in  
 Sneeuw te smae-ten!  
 no-mue-ten!

van Rie