

Dichter onbekend.

Rein de Cle

# De Nachtegaal die zang een Lied.

Adantino

De nach-te gaal die zang een lied Dat leer-de ik  
De ma-der van den bed-de pranc Out-stak haay licht

heb er een ver-ko-len lief die vrij-de ik En die kan ik niet  
vand haay jong-ste dochter op den bed-de niet Waar is zij nu ge-

la ten Ik ho-pe nog een kort half nacht In mijn lief's arm te  
gan-genke is mijn jong-ste doch-ter weg Met eenen vreem-de

sla-pen 2de Zul-ken aard bruis oog's kon zie ik geen.  
man-ne.

3. Hij was mi al zoo vreemde niet  
Hij had mi lief  
Hij voerde mij al over die hei  
Misdet mij niet.  
Hij voerde mij over de heiden  
Waar twee schoon liefkens zams gaan  
Hoe noode dat zij scheiden.

4. Waar twee schoon liefkens samen  
aan de dansen ga  
Hoe vriendlyk dat zij hem oog'skens op hem  
kandte slaan  
Gelyk de morgensterren  
Mijn hart hert is van zulk  
aard  
Bruin oog'skens zie ik geen