

V A 14



onder den helm



TEKST: RENÉ DE CLERCQ
MUZIEK: GERARD VAN KOOTEN



„Broeders willen wij worden,
Als ge weer mensch zult zijn.”

René de Clercq

Verkrijgbaar: Wed. J. R. van Rossum, Utrecht.
Tijdelijk bij den componist, Rijkstraatweg K 2e, Twello.

ONDER DEN HELM.

René de Clercq

Ger. van Kooten.

Ernstig en breed.

f

1. Heeten de heulen broe - ders, wordt er een zwaard be - trouwd, eer nog de tra - nen der
2. Hoed u voor lange ving - 'ren, hoed u voor grof ge - schut. Waar ze den bran - del
3. Komt gij ons volk be - scha - ven, gij, die het land ver - woest? O - ver - al puin en

Piano
of
orgel

met ped.

moe - ders, eer nog de lij - ken koud? Geen vriend - schap, geen vriend - schap, geen
sling - 'ren, blij - ve noch kerk noch hut. Geen vriend - schap, geen vriend - schap, geen
gra - ven, o - ver - al bloed en roest. Geen vriend - schap, geen vriend - schap, geen

vriendschap onder den helm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een
vriendschap onder den helm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een
vriendschap onder den helm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een

schelm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een
 schelm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een
 schelm! Wie met hen hand in hand kan staan Is in het hart een

schelm. Keervers *ff* rall. e dim.
 schelm. Duitscher, ruk met Uw hor - den zwij - gend o - ver den
 schelm.

Keervers
ff rall. a tempo rall. e dim.

. a tempo
 Rijn, Broe - ders willen wij wor - den, als ge weer mensch zult zijn.

a tempo

'Twello, 29 Maart 1945.