

Van de zanger

Tekst: RENÉ DE CLERCQ

Muziek: ALFONS MOORTGAT

ZANG

mf

1. Ik ook ben een zan - ger en bo - ven 't ge - meen, Al
 2. Ik leer mij - ne lie - de - kens achter het land: Ze
 3. En krijg ik som - wij - len de krop in de keel, En

klinkt er mijn lied in het wil - de, En zo ik zin - ge, zo
 han - gen in 't ko - ren te rui - sen. Ze waai - en als wind en ze
 voel ik een traan in het pio - ken, Ik voel het al gauw, het is

zingt er niet één In gans de ge - vleu - gel - de gil - - de. 't Is
 laai - en als brand, Lijk ha gel zo bui - en zeen bui - - sen. En
 vals wat ik speel, En 'klaat er mijn lie - re maar zin - - ken. 't Moet

tie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re, hoor!

koe.koek en ringt.sing en tie.re.lie.re.lie.re, hoor! De

vo - gel - kes flui - ten me voor; 't Is En 't Moet }

tie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re.lie.re, hoor!

koe.koek en ringt.sing en tie.re.lie.re.lie.re, hoor! De

vo - gel - kes flui - ten me voor.

loco