

III. ZOMER.

Woorden van
RENÉ DE CLERCQ.*)

Muziek van
WILLEM ANDRIESEN.

ZANG. *Levendig. pp*
O lie - ve, laat uw zuch - ten zijn, en

KLAVIER. *pp con Pedale*

woel in weel - den, De scha - duw boordt met

zon - ne - schijn haar bon - te beel - den. De

me - rel me - relt in het groen haar lie - ve

lus - ten, En al - de jon - ge bla - ren doen

als - of zij kus - ten.

Poco più mosso. pp
O zie, de zo - mer bloemt en bloeit vol

kla - re kleu - ren! De wij - de wei - de

glanst — en gloeit — vol war — — me geu — — ren! De *pp*

leggiero za — den bob — be-len op het kruid; de vlin — — ders

krie — — len; Het le — ven a — demt le — ven uit, de *mf*

zie — — len zie — — len. *f*

p Kom,

Tempo I. lie — ve, en laat een kus, een lach, Uw wan — — gen *pp*

droo — — gen, laat blij — de blau — wen als de dag — Uw

pf blin — — kend' oo — — gen. *f* *animato* Kom mee, kom me — — de, *animato* *2*

kom, wij gaan langs gou - den we - gen, waar

al - le zon - nen on - der - gaan den a - vond

te - gen. En

poco f

waait de wind in zwa - ren nacht, door zwart te

boo - men: O zijg aan mij - ne zij - de zacht, om

zoet te droo - men. Ik zal u han - gen om den hals, en

wa - ken, wa - ken, en niets en zal uw mon - de - ke als mijn lip - pen ra

mf *pp*

ken.

p *pp*