

Het hutje aan de vliet

Tekst en muziek: René Vandekerckhove (1883-1968)

Trage wals ♩ = 144

Met uitdrukking

Inleiding en tussenspel

1. Ik ken een
2. Haar ogen
3. Een meisje

10

hut - je aan de vliet, Dat slaapt in d'een - zaam - heid; En droom' - rig door de
vol zacht - aar - dig - heid, weer - spie - g'len haar ge - moed. Haar glim - lach vol aan -
kan be - koor - lijk zijn, Door haar voor - naam ge - baar; Ge - kleed in zijd' of

19

bla - ren ziet, In zijn een - vou - dig - heid, Daar bin - nen on - der 't dak van
min - lijk - heid, Maakt 't hut - jes - le - ven zoet, Voor elk heeft zij een mil - de
her - me - lijn, Met krul - let - jes in 't haar. Doch "al wat blinkt is toch geen

28

strooi, Ont - luikt mijn bloe - me - kij; Als een ma - do - na is ze mooi, Als
lach, Want boos - heid kent ze niet; En im - mer rus - tig dag op dag, Is
goud", Ver - geet dat spreek - woord niet. En 't meis - je waar ik meest van houd Woont

37

Refrein

le - lie-bloem zo rein. _____
 t hut - je aan de vliet. _____ Ni - non in 't hut - je aan de vliet Daar leef je
 aan de stil - le vliet. _____

46

zon - der druk. _____ Al ken je 's we - relds weel - de niet, Toch droomt ge van ge -

55

luk. _____ 'k Wou d'ar - moe de - len aan uw zij, 'k Bied u mijn liefd' en trouw. _____

64

— 'k Zie graag de bloe - men-weeld' in mei Maar 'k hou nog meer van jou _____

rall.