

Vreugd, geboren uit Verdriet.

*molto tranquillo*  
Vreugd ge-bo-ren uit ver-driet Wol. ken schei-den heem-ten dui-ten  
Vreugd ge-bo-ren uit ver-driet zingt een schoon, blaauw, lied  
*mf* al de ster-ren uit-ge-heen om te lui-sten, om te lui-sten  
*al tempo* al de ster-ren uit-ge-heen schuiven traag, traag heen.  
Lief-ste lief-ste hoort gij niet, om de to-rens on-ze to-rens  
Liefste lief-ste hoort gij niet 't won-der-schoon, blaauw lied  
*ritard.*