

Rozemond

1. Rozemond, hoor dij spelen noch zingen?

Zie den dageraad op komen dringen
Vartele duinen en zwanen en musschen
Londen den vaak uit uw oogen wel kusten;
Zov 't u lustte de doode te ruimen
Om de lust van de levende pluimen.

2. Alle weiden en duinen en dalen

Karen sijn met verheugen ophalen.
't Jeugelyk jaar met zijn vroelyke tijt
Is rethervoot op zijn kwikste te vryen.
Kruiden, boomen en bloemen verwoeren
En sijn pronken met levende looven.

3. 't Welige see op de grazige zoden,
O myn min, ons te bruylofte nooden.

Al hun gezicht, hun gebaar en hun spreken
Looopen op 't lest van de minlyke treken.
Op op op! eer de zon in den dauw sijn,
Laat ons alle gedierte te gauw sijn!