

OUD KERSTLIEDJE

Dichter onbekend.

Muziek Dr. RENE DE CLERGO

Andante *mf*

Daar was een kindeke ge-bo-ren op stroo Daar
 was een kindeke ge-bo-ren op stroo. Het lag in een kribbetje ge-
 was een kindeke ge-bo-ren op stroo. Het lag in een kribbetje ge-
 dekt met hooi. Het lag in een kribbetje ge-dekt met hooi.

cresc. *mf* *cresc.* *D.C.* *dim.* *D.C.*

2. Het had twee schoon' handjes, zoo zuiver als was,
 Het had twee schoon' oogjes, die blinken als glas.

3. Het leerde Hameren bij Jozef den man
 En 't maakte een tafelen en 't sette 'er hem* an

4. Het maakte 'oen beddeke en 't lei er hem* in
 Zijn moeder die dekte 't tot over de kin

5. Het maakte 'oen vensterke en 't keek er door
 En 't zag er den Koning van 't heilal voor.

*) De Vlaamsche zegt „hem“ maar wij zouden zeggen „leik“.