



Rie

V C 13 (dot) 33. 1

Andante

Nachtlied



Twee sterren in den hemel twee sterren die den hemel sijn denke aan mij, ik
 heb vast gelyken ge-voelen Blyf Naar de sterren
 O liefde word geen ver-ten En loop heere met hem te die wonderbaar die



denk aan hem die gaege. dach. te gaen te gaen. Waar vast gelyken ge-voelen Blyf Naar de sterren
 het ge-waan. dat moome die gaen te gaen die hem den ge-ly



groe te En sterren taal is hopen want de gaege dach te gaen te gaen
 te gaen die med is en blissem senten.



was Rie