

Mijn klein, klein dochterke.

*Andante.*

*pp.*

Gelyk een das ke zift ge  
 Maar nu ge was schen je daar  
 Ik hef je op de oksel-kes om

dik      Ge lijk een kwartel-ke van kwik      Ge lijk een  
 zit      Daar is geen en get-ken zoo wit      Daar is geen  
 hoog      Ik zie ken stes re ke in elk oog      En voh mijn

moer-ke soms zoo zwart      Mijn klein klein doch-ter-ke mijn  
 lam-me-ke zoo roet      Mijn klein klein dochterke mijn  
 ar-moed word ik blind      Mijn klein klein dochterke mijn

*rit.*

*pp*

*pp*



hart                      Gelyk een moerke soms zoo zwart                      Mijn kleenkleen  
 bloed                     Daar is geen lammeke zoo zoet                        Mijn kleenkleen  
 kind                        En voor mijn armoed word ik blind                      Mijn kleenkleen



doch ter ke, mijn hart!  
 doch ter ke, mijn bloed!  
 doch ter ke, mijn kind!

w.g.  
 1 Januari 1922  
 René de Clercq.

