

# MIJN KLEEN KLEEN DOCHTERKE

Woorden en Muziek van  
René DE CLERCQ

**Moderato**

ZANG

Ge-lijk een das-ke zijt ge dik, Ge-lijk een kwartel-ke van  
Maarnu ge-wasschen je daar zit, Daar is geen en-gel-ke zoo  
Ik hef jeop deok-sel-kes om-hoog, Ik zie een ster-re-ke in elk

KLAVIER

*mf* *p*

kwik, Ge-lijk een moor-ke soms zoo zwart, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn  
wit, Daar is geen lam-me-ke zoo zoet, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn  
oog, En voor mijn ar-moed word ik blind, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn

hart! Ge-lijk een moor-ke soms zoo zwart, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn hart!—  
bloed! Daar is geen lam-me-ke zoo zoet, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn bloed!—  
kind! En voor mijn ar-moed word ik blind, Mijn kleen kleen doch-ter-ke, mijn kind!—

*D. C.*