

Gedicht

P. W. de Koning

Hoe schoon is't waar wij samen zijn

Muziek 71

René de Clercq

Moderato

Hoe schoon is't waar wij sa-men zijn de
 moog-steds, o bra-ve va-dor kin-ten
 moog-waar de be-ke mei-er blin-ken wij

low-er trouw als gae-de vin-den, hoe schoon is't in den gon-dan wij de droo-man van uw hart te
 keit-drank on-ze her-ten bin-den, in noot de kwant der fle-er-ge den weg tot on-ze kin-ten
 el-le leed en zorg ver-ja-gen in wie de diep-ste ten-ge drin-kt voor hem de blij-de met ge-

vin-den.
 vin-den.
 de-ge. o je! o je! o

je!