

Dichter onbekend. Het wayt een winddeke coel. René de Clerc

Het wayt een winddeke coel in ten oosten. Hoe  
je was een clare-ken, in laach ten scho-ken Den  
Noch weet ic er liefs mit den ko-ken Daer

loo te lyf staet dat grane wout! die v- geten sin-ge, wie  
rech- ten weg had ic ge- mist. Schoon jon- ge vrou- wen  
wan- ie al so gaerne bi. Wat die ik misse, is

zal mi troosten Vrouw-ge-peyns is me- nich- vout  
doer mi do- len. We- der- de kee- ren dat dunct mi best.  
al ver- lo- ren. Cryan- che, troost so geeft si mi

Vrouw-ge-peyns is me- nich- vout.  
We- der- de kee- ren dat dunct mi best.  
Klan- che, troost so geeft si mi.

D.C. D.C.