

26. Een schoon Verlangen

Modérato



Een schoon ver-lan-gen is ons le-ven Een



re-ven naar een hov-ger heit. Wij vol-ger vast voor wind ge-



dre-ven de zon-den open-ning van het zeil. Hoe



Swan-der of de ba-zen twel- len, Te rij-ker s'heerthum vol- le

romm L'dreij's der heem-ten nacht, wij hel- len el-kan-der

ke- gen in den Storm. S

hier is hoer-ger on-de ha-ven? die raay heeft nois mijn hart be-

haard. des bes-te vel de go-den ga-ven Zo

hief-de die hem lijs be-tromot.