

De roemrijke

Scheldt men op ons in Vlaan-der-land
Wij wil-den trouw ten oor-log staan



als zij al-les wis-ten. Wij dra-gen trotsch de schoo-ne
ge-ten toorn en twis-ten. Nog ging het niet toech moet het



schand ! Wij vlam-mende ac-ti-vis-ten. Schijn be-
gaan ! Zoo zwoe-ren de ac-ti-vis-ten.



dreegt, la-ster liegt. Vlar-op de Blauw-voet



Activisten.

Woord en Muziek
van Henri Delleroy.

vliegt, schijn be dreegt las- ten liegt thar- op de

Blauw- voet vliegt!

3. Niet langer zal men tegen 't volk
Ons goed en bloed verkwisten.
De wind waait rood in wolk op wolk
Het regent activisten!
Schijn bedreegt, enz.

4. Ons maakten liefde en haat rebel
De slangentongen sisten.
Wij streden fel trots dood en hel
Wij durvende activisten.
Schijn bedreegt, enz.

5. Wie legt het oude België af
Wie zal het hostbaar listen?
Wie draagt het naar een rustig graf?
De roemrijke activisten.
Schijn bedreegt enz.