

De Heeren die geen heeren zijn. Woord en Muziek van
Keni De Cleve

De Heeren van Vla-vre zijn geen heeren, Al prijkt hun hoed met vren-de me-ren. *Sif*
 Mi-nis-ter-schap-ken heet ik hen geen de
 's hands be-ge-voel-ten, en ma-ken de Heeren
 Maar ge-ve-ge-ven te pa-rijs, maar ble-ven
 Ge-voel-ten die-maal om-me heeren, *Sif*
 Wij sul-len het son-der hen pro-bee-ren. *De*

I heb-ber ons ar-me Vlaan-der-land ons een rom-mel-rom en goud ver-pand *De*
 Bel-gi-sche ziel stieg naar hun hoofd Dat heeft hen van al-le ver-stand be-roofd
 Dus van den Franschen man en den Duit-let deed van de rug weer den mensch op dit
 dra-gen de slip van haren gut-tes ja Al-af het geen vollog maar ten mis was
 acht-ten be-lij-ty-ven voor sy worden er nog geen heeren door
 Heeren van Vla-vre haat ik niet. Maar zing dit lied als een ander lied.

Heeren van Vla-vre zijn geen heeren!