

Dichter onbekend

# Daar zat een oud Mammeken

Muziek  
Reni de Clary

Daar zat een oud mammeken van tu- chen-tig ja-ren in  
dat mamme-ken dat zei: ik zal den wijn niet spa-ren al

'hoek-ske van den huusd met 'tlijf vol fle-re-eijn. De dok-ter die  
zoude ik daar-on lij-den Rog-zoo gwo-te pijn. De dok-ter daar-

randed'hem wel zou hij va-ren, die sou diek wijk waken van der  
ke-gen met ke-ren en ge-be-ren, zoo wil ik niet len-ger jou

Rijn - schen wijn. O Rijn - sche wijn, Gij meekt geen fle-re-  
dok- ter sijn

Gedicht  
Rene' de Clercq

# Pater Bibamus

Muziek  
Rene' de Clercq

1. al Woon ik in het kloos. ter Van steen is mijn hoo. te niet.  
 2. Van al. le goei. e din. gen Is 't het te nog de wijn. wil

Wijn is mijn ver. troos. ter Vas. ten mijn ver. driet.  
 Pa. ter ver. lij. din. gen daar moet ge. dron. ken zijn.

*Vlugger*  
 Bi. ba. mus jeyt de pa. ter Lie. ver wij dan wa. ter! Bi-

*a tempo*  
 ba. mus' drinkt ge. lij. kw ziel in 'the mel. zijl

*a tempo*